

Hocamızla Söyleşi

Op. Dr. Y. Sadiye EREN

Söyleşi: Dr. Tuğba Saraç Sivriköz



- 25 Nisan 1958 tarihinde Bornova 'da doğdu.
- **Medeni Durum:** Eşini COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybetti, 2 oğlu var.
- **Tıp Eğitimi:** İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu
- **Tıpta Uzmanlık Eğitimi:** Zeynep Kamil EAH (1981-1987)
- **Görev yaptığı kurum veya kuruluşlar ve görevi:**
- İhtisasını bitirmesini takiben İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH'nde,
 - **Mecburi Hizmet:** 1987-1991 Aile Planlaması
 - **Başasistanlık:** 1991-1995
 - **Klinik şefi yardımcısı:** 1995-2001
 - **Klinik şefi:** 2001-2011
 - **Başhekim:** 2002-2006
 - **Serbest Muayenehane hekimliği:** 1988-2011
 - **Güncel durumu:** 2011'den günümüze Kavacık Medistate Hastanesi

1. **Sayın Sadiye Hocam, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH'nde Klinik şefi ve başhekim olarak uzun yıllar görev yaptığınızı biliyoruz. Bu süreçte sadece siz değil, pek çok kişinin yetişmesine katkıda buldunuz, destek oldunuz. Bize biraz oradaki sürecinizden ve size mesleki anlamda kattıklarından bahsedebilir misiniz? O dönemlerde kadın olarak bu sistemin içinde kalmayı başarmak ve bunu sürdürmek sizce zor muydu?**

Aslında pratisyen bir doktor olarak girdiğim hastanemde, şu anda ne yapabiliyorsam öğrendim. Kurum olarak köklü ve gelenekleri olan bir okuldu. Düzenli seminerleri, vaka takdimleri, istatistik toplantıları olurdu, 1983 tarihinden beri düzenli yapılan kongreleri de bizi çok motive etmiştir. Şeflerimiz bizi kısıtlamadılar, sorumluluk aldığımız etik tıbbi uygulamaları gerekirse atlasa bakıp yapabildik. Onların yerine geçtiğimizde de aynı davrandığımı düşünüyorum. Asistanlarımdan çok şey öğrendim, ben de öğrettim sanıyorum. Mesleğimi içime sinerek ve keyifle yaptım, bunu da öğretmeye çalıştım. Kadın olmam Zeynep Kamil'de dezavantaj değildi, ama yine de ilk kadın şef ve ilk kadın başhekim idim. Dış dünyada kadın olmak daha zordu.

2. **Bilindiği üzere Zeynep Kamil EAH'nde, perinatoloji, genel jinekoloji, ürojinekoloji, infertilite ve onkoloji aslında ayrı klinikler olarak çalışmakta ve tüm asistanlar eğitim süreçleri boyunca her klinikte deneyim kazanmakta idi. Branş hastanesinde ana dal eğitimi almanın, asistan eğitimindeki avantaj ve varsa diğer dezavantajlarından bahsedebilir misiniz?**

Ben Zeynep Kamil'e başladığımda yan dallar yoktu, ancak servisler arasında rotasyonlar olurdu. Yan dal kurulmasında ve yerleşmesinde bizim jenerasyonun çok uğraşısı oldu, başardık da. 1991'de eğitimlere gittik, 1995'te başladık, 2001'de tam yerleşmişti. Çok sorumluluk almamız gerekti ama değdi sanırım. Şu anda eğitim verebilen bir merkez olmasını o çalışmamıza borçluyuz.

Branş hastanesinde asistanlık yaparken konsültasyonlarda çok zorlanılıyor, bu durumda bazen dahiliye, bazen üroloji, bazen genel cerrahi vb. konusunda karar vermek gerekiyor, daha geniş bilgi gerektiriyor. Ancak referans hastanesi olmanın avantajı ile çok ve çeşitli vaka ile karşılaşılıyor. Bazı işlemler refleks haline gelebiliyor, bu da iyi yönü.

TJODist Bülteni

3. Sağlık politikasında uygulanan değişikliklerin, mesleki gelişim ve uygulamalara yansması hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin şeflik sistemi Almanya'da hala devam eden bir sistem, oysa Türkiye'de tamamen değiştirildi. Sizce bunun kurumlardaki asistan eğitimine veya tıbbi uygulamalara yansması nasıl olmuştur?

Ben siyasi iradenin, sağlıkta eğitim konusunu ihmal ettiğini düşünüyorum. Tüm sistemde usta-çırak felsefesinin kaldırıp, tek tek birey çalışmasını seçtiler. Bu da uzmanlaşmanın önünü kesti, deneyimin önemini hiçe saydı. Zor vakalara kimse yanaşmıyor, defansif çalışıyor. Uzun vadede çok zararını göreceğiz. Şeflik sistemi daha çok uygulamaya dayalıydı ve idealde 'deneyimi çok olmak' demektir. Eğitim araştırma hastanelerinde hizmet öncelikli eğitim verilmekteydi ve deneyim önemliydi. Üniversitelerde eğitim öncelikliydi ve öğrenci eğitimi de vardı. Şimdi hepsi üniversite gibi görüyor, ama işleyiş hala eskisi gibi, deneyimin önemi kalktı. Bu sistemin hem eğitim hastanelerine, hem de üniversite hastanelerine zarar verdiğini düşünüyorum. Akıllı insanların doktor olmak istememeleri, mesleğe çok zarar verecektir. Tabii ki toplum da bundan etkilenecektir.

4. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanındaki katkılarınızı ve yaşantınızı düşündüğünüzde bizlere mesleğimiz adına iletmek istediğiniz en önemli tavsiyeniz nedir?

Çok seviyorsanız doktor, çok seviyorsanız Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olun. Sevmeden yapılmaz. Öğrendiğiniz her bilgiyi kitaplardan teyit ederek beyninize yerleştirin. İnsanlara yardım etmek çok güzeldir, ama bunu kendiniz heba ederek yapmayın, önce can.

Sevgiyle kucaklıyorum.

Y. Sadiye Eren

