

TJODist Bülteni

Hocamızla Söyleşi



PROF. DR. FARUK BUYRU

Söyleşi: Dr. Halime Çalı Öztürk

- Prof. Dr. Hasan Faruk Buyru 6.7.1959 tarihinde Antakya'da doğmuştur.
- İlkokulu Antakya Gazipaşa İlkokulu'nda okudu, orta öğrenimini Antakya Merkez Lisesi'nde tamamlamıştır.
- 1976 yılı Üniversite Sınavı'nda Türkiye 11.si olarak İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Burada bir dönem okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girip İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne başlamıştır.
- 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden ikincilikle mezun olmuştur.
- İki yıl Hatay Samandağ'da zorunlu hizmet sonrası, 1985 – 1990' yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda ihtisas yapmıştır.
- 1990 – 1996 yıllarında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmış. 1993'te Antwerp, Belçika'da, Jan Palfijn General Hospital'da, Operatif Laparoskopi – Histeroskopi eğitimi almıştır.
- 1996 yılında Doçent, 2002 yılında Profesör olmuştur.
- 2012-2014 yılları arasında Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği İstanbul Şubesi başkanlığı yapmıştır. İki dönem TSRM Derneği yönetim kurulunda görev yapmıştır.
- 2016 yılında Dr. Buyru, İ.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan emekli olmuştur. Şu an aktif olarak Acıbadem Fulya Hastanesi ve özel muayenehanesinde görevini sürdürmektedir.
- 1990 yılından beri Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Dr. Ramize Buyru ile evlidir.
- M. Eren ve Y. Bulut isimli iki çocuğu bulunmaktadır.

Öncelikle merhabalar ; iyi yıllar, yukarıda sizi bir paragrafta tanıtmaya çalıştım.

Hikayenizde İ.T.Ü. Mühendislik Fakültesinden sonra Tıp Fakültesini seçmiş olduğunuzu öğrendik; sizi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve özellikle infertiliteye yönlendiren neler olmuştu?

İstanbul Teknik Üniversitesine başladığım ilk yılda öğrenci olayları vardı. Öğrenci eğitimde aksamalar olunca ertesi yıl sınava girip Tıp Fakültesine geçtim. Açıkçası daha büyük avantaj oldu; çünkü tıbbı daha çok sevdim. Okulumu daha çok severek okudum.

Kadın Doğumu seçmemde ise intörnken çocuk psikiyatrisi hocamız rahmetli Prof. Dr. Kayıhan Aydoğmuş hocamız bir stajda hızlı karar verdiğimi söyleyerek Kadın Doğumu seçmemi önermişti. Ben de hem cerrahi yapıp hem de endokrin konularını içermesi nedeniyle Kadın Hastalıkları ve Doğumu seçtim. Bizler sadece bu branşta hastalıkla uğraşmıyoruz, yüz güldürücü infertilite ve doğum gibi sonuçlar da var. Bunlar da çok önemli oldu.

İnfertiliteyi sevmemde ve seçmemde önemli olan ise rahmetli Yılmaz Deniz hoca idi. Çok erken kaybettiğimiz hocamız laparoskopi ve endoskopiye yönlendirdi bizi. Yeri hep ayrıdır. Ergin Bengisu hoca da yine infertiliteye yönlendirmişti.

TJODist Bülteni

İnfertilitenin güncel gelişiminde her anına tanıklık ettiniz ve de çok hızlı gelişmeye devam ediyor; infertilitenin dünü, bugünü ve geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Yapay zeka da İVF'te aktif kullanılabilir mi?

İVF uygulamaları ilk gündem bu yana tıpta bir dönüm noktasıdır. Robert Edwards'a Nobel ödülü verildi biliyorsun. Ölümünden sonra ödül alan ilk bilim adamıdır. Tıpta uzun yıllar çalışmaların sonucu olarak çığır açmasıydı İVF.

Her geçen gün de değişiyor. Artık OHSS sendromu neredeyse hiç yok. Laparoskopi ve ilaçlar çok başka boyutta ilerledi. Gelecekte yapay zekanın en çok kullanılacağı nokta doğru embriyo seçimi olacaktır. Genetik çok ilerledi ise de yapay zeka ile non-invaziv yöntemlerin devreye girmesi ve teknoloji ile ucuzlaması ile çok daha vazgeçilmez olacaktır. Hatta çok yakın bir gelecekte genetik inceleme yapılmadan hiç bir embriyo transferi yapılmayacağını düşünüyorum. Ayrıca yüzde 15 'lik bir açıklanamayan infertilite konusunda, bu genetik ve yapay zeka uygulamaları ile çiftlerin halen açıklayamadığımız esas nedenine yönelik tedaviyi daha da netleştireceğini düşünüyorum.

Sizce İVF eğitimi bir sertifika programından çok yan dal eğitimi olmalı mı?

Yan dal olmasın diyen hiç kimse olamaz herhalde Türkiye'de. Derneklerin üzerinde durmasına rağmen halen Türkiye'de reproduktif endokrin uzmanı yokken – çok azken pek çok tüp bebek yapan uzman var. Sadece sertifikasyon elbette yeterli değil. Dünyadaki tüm gerçekler ve uygulamalar neyse biz de öyle yapmalıyız.

İTF' den emekli olduktan sonra, halen akademik hayatta, özel sektörde ve muayenehanenizde aktif çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu motivasyon ve enerjiyi nasıl sağlıyorsunuz? (öncesinde bir kahkaha)

Bu sadece benim için ya da bizim meslek için değil; sevdiğiniz işi yapmanız ve yaptığınız işi sevmeniz demek aynı zamanda. İşin püf noktası bu. Hekimlik maalesef ülkede kötüye gitse de (özel –genel tüm sektörlerde) motivasyon herkeste azaldı. Eskiden birden fazla şey motive edebilirdi. Muayenehane açıp kendi işinde para kazanmak ya da üniversitede akademik kariyer yapmak birer motivasyondur. Şu an hiçbirinin önemi kalmadı. Ülkede doçent ve profesör sayısını arttırarak kıymeti azaltılmaya çalışıldı. Bu da üniversitelere yapılan bir kötülük oldu. Para kazanmak ise artık jinekoloji onkoloji yapan bir doçentin kozmetik botoks işleri ile uğraştığını görünce işi ile ilgili motivasyon sorunları olduğunu düşündürüyor. İşinizi severek yaparsanız tuttuğunuz nöbet yaptığınız iş sizi motive eder ve daha çok şey öğretir.

Şu an Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanları için ve /veya asistanlığı isteyenler için neleri tavsiye edersiniz? Biraz önce genetiği, daha çok araştırmayı önerdiniz.

İnfertilite , perinatoloji ve onkoloji dahil hepsi için; genetik bilmeden işe başlamak eksik iş anlamına geliyor. Önce genetik tabii ki. Öte yandan herkes kod yazmak ve daha çok bilgisayar okur yazarı olmak zorunda. Örneğin benim yıllardır hastalar için kullandığım hasta kayıt programını, doktor arkadaşım Dr. Zeki DUMAN yaptı. Başka birisi de yapabilirdi de elbet ama sizin neye ihtiyacınız olduğunu yine bir doktor bilebilir. O yüzden program yazma – kod yazmak da bilinmeli artık.

TJODist Bülteni

Hızla deęişen saęlık politikaları, muayene hekimlięinin zorlařması, doktorlar üzerindeki mediko-legal sorunlar nedeni yeni mezun ve uzman doktorların yurt dıřını tercihi ile ilgili neler söylemek isterseniz?

Eskiden yurtdıřına çıkmalarına gerek yoktu ama řimdi imkanları varsa bir an önce çıkmalarını tavsiye ediyorum. 10 yıl öncesine göre farklı düşünmemin en önemli nedeni mesleki ve ülke kořullarının deęiřmesidir. Mediko-legal sorunlar olarak açılan tazminatlar davaları, hekimlerin kazançları – maařları ile uyumlu olmaması bile yurt dıřı tercihi için birer neden. Suçsuz oldukları halde pek çok dava ile uğrařmak da enerji ve motivasyon kaybı.

Son olarak paramedikal bir konuyla kapatmak isterim. İyi bir yemek merakı- gurme olduęunuzu biliyorum. Bu yanınızın oluřmasında Antakyalı olmanız mı, annenizin yaptıęı yemekler mi yoksa iyi bir ařçı olan eřiniz mi baskın geldi? (kahkahalar)

Gurme deęilim elbet. Damak tadı kuvvetli, iyi řeyler yemeyi seven diyelim. Keyifle yemek yemeyi seven biriyim. Antakya'nın da katkısı büyük elbet. Buna bir katkı da yıllarca öęrenci evinde yemek yapmamdır. Deęiřik lezzet ve mutfaklara açığım hep. Sadece mutfak deęil insanın iyi yemek, iyi müzik gibi farklı uğrařları olmalı. Kendi iřinizin yanı sıra dięer alanlarda da keyif alıcı iřler yapmak gerekiyor. Gün içinde her řey mükemmel olsa bile günlük rutinden çıkarak kendinize vakit ayırmak gerekiyor. Müzik dinlemeyi de çok seviyorum. İyi müzik dinlemek için, İstanbul da bir řans tabii.

Teřekkür ederim Hocam ; iyi yıllar dilerim.

Ben teřekkür ederim. Tüm TJOD ailesine iyi yıllar dilerim.

